

Het geheim van de paashaas



Makoenders

© Wouter van Schie, 2001

Rollen

Aldegonde, vrouw van de burgemeester
Burgemeester Columbus
Dochter Hebby / schaap
Dochter Willy / voorkant koe
Dochter Moety / achterkant koe
Dochter Maggy / kat
Dochter Sally / muis
Lakei
Paashaas

Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van de auteur/uitgever worden vermenigvuldigd. Opvoeringen waarvoor deze tekst wordt gebruikt dienen - in verband met verschuldigde uitvoeringsrechten - vooraf te worden gemeld aan Makoenders/Wouter van Schie, bij voorkeur via e-mail.

Voor meer informatie, e-mailadres en overige contactgegevens van Makoenders, zie www.makoenders.nl.

EERSTE BEDRIJF

EERSTE SCENE

(Doek is nog dicht)

PAASHAAS *(heeft grote mand met eitjes bij zich; hij komt vrolijk springend op, vanachter uit de zaal, komt niet op toneel)*: Goedesmogges kinderen! Goedesmikkels! Weten jullie wat ik kom doen? Ik ga straks overal paaseieren verstoppen. Joehoe! Dat is mijn werk. Ik krijg er dik voor betaald..., twee grote wortels...hmm... Dit werk doe ik élk jaar. Ik begin altijd bij het huis van de burgemeester, in de tuin! Nou, ik ga hoor... Ja, ik ga maar gauw, want ik ben dit jaar al héél erg laat... Ze weten niet waar ik blijf...
(met grote sprongen springt de paashaas weer naar achteren in de zaal en hij springt huppend uit beeld. Iemand roept: "Pas op, Paashaas! Voorzichtig!" Even later horen we - we zien dit niet - een grote klap, glasgerinkel en de Paashaas die hard "Au! Ooooo!" roept. Een tel later gaat het doek open, en dan zien we de tuin van het huis van de burgemeester. Er is een deur of poort, die toegang geeft tot het huis van de burgemeester, en er is een raam. Burgemeester Columbus en zijn vrouw Aldegonde zitten aan een tuintafel, drinken thee, eten koekjes. Burgemeester is bezig aan een breiwerkje, Aldegonde leest de krant.)

BURGEMEESTER: *(tegen zaal)* Hoe kan dat nou, hoe kan dat nou toch? Het is al bijna Pasen, en de paashaas is er nog niet. Hij is zoek. Ongelooflijk! En dat in Dierenstad! ...Als de paashaas er niet is, kan er ook geen echt paasfeest zijn, met een heleboel paaseitjes en zo. Als de paashaas er niet is, worden er nergens eitjes verstoppt, die de kinderen kunnen gaan zoeken. O, dat zullen mijn dochters níet leuk vinden! *(Intussen klinkt geluid van vijf dochters op achtergrond, die met elkaar een beetje ruzie maken.)* Ja, ik heb vijf schátten van dochters, Hebby, Willy, Moety, Maggy en Sally..., o, het zál maar gebeuren dat de paashaas niet komt. Ik ben radeloos...

ALDEGONDE: Columbus, wat is er nou? Je kijkt helemaal niet vrolijk!

BURGEMEESTER: Nou, het is al bijna Pasen...

ALDEGONDE: ...Dat is toch juist leuk!

BURGEMEESTER: Ja, Aldegonde, dat is hartstikke fijn, maar niet zonder de paashaas. Die is er nog niet...

ALDEGONDE: Wat zeg je? Is de paashaas er nog niet?

Heeft hij zich nog niet gemeld? Hoe kan dat nou? Ga dan zoeken! Laat hem oproepen! Doe iets! Laat iedereen gaan zoeken! Hij móet komen!

BURGEMEESTER: Ja, dat moet hij ook, dat moet hij zeker... Maar hij is er nog niet...

ALDEGONDE: Tjee..., betalen we hem wel genoeg?

BURGEMEESTER: Wat? Te veel, zelfs! Twee hele wortels!

ALDEGONDE: Wat kan het dan zijn, dat hij zich nog niet heeft gemeld dit jaar?

BURGEMEESTER: Ik weet het niet. Ik weet het niet...In elk geval, iemand móet voor onze dochters paaseitjes gaan verstoppen. Als de paashaas zelf niet komt, dan moet iemand hem maar vervangen... Ik zal eerst onze dochters eens om raad vragen... Hebby! Willy, Moety, Maggy! Sally!

(alle vijf op rij op, buiginkje voor papa en mama, ze verdringen elkaar in de rij, en duwen elkaar en krijgen binnen de kortste keren flink ruzie.)

BURGEMEESTER: Dochterslief! Niet doen! *(de dochters doen of ze 't niet horen en ze blijven ruziën)*

ALDEGONDE: *(zeer luid)* Hebby, Willy, Moety, Maggy, Sally! Is het nou uit! *(dochteren zijn nu opeens stil)* Als dit zo doorgaat, dan bellen we de paashaas áf.

Dan gaat het paasfeest dit jaar níet door! En dan worden er geen eitjes verstoppt!
(blik van verstandhouding tussen burgemeester en zijn vrouw).

DOCHTERS *(in koor)*: Wij willen eitjes! Wij willen eitjes zoeken *(één dochter, Sally, ertussen door: 'Wij zijn eitjes', krijgt meteen tik van een zus)*

BURGEMEESTER: Nou, maar dan moeten jullie je wél netjes gedragen!

(Dochters aaien elkaar nu over het hoofd, slijmen bij papa en mama, die aaitjes en kusjes krijgen.)

BURGEMEESTER: Jaja, zo is het wel goed. Nou, luister eens. We hebben een probleem, eerlijk gezegd. De paashaas is zoek. Hij is er niet.

DOCHTERS: Wat? Nee?! *(Allen beginnen te huilen)*

BURGEMEESTER: Ja, het is triest, maar echt waar. Hij had hier al lang moeten zijn, maar hij is er niet. Hebben jullie een idee wat we daaraan kunnen doen?

HEBBY: Nee. Tjee, als de paashaas er niet is, dan komen er ook geen eitjes...

MOETY: Nee..., ellende!

SALLY: Dat is pech...

WILLY: En we vinden ze zo lekker...

MAGGY: Hè, ik wil eitjes zoeken!

DOCHTERS *(in koor)* : Wij willen eitjes! Wij willen eitjes! *(Sally zegt weer 'Wij zijn eitjes', maar krijgt meteen weer een tik voor haar hoofd van één van haar zussen, en houdt haar mond)*

BURGEMEESTER: Nou, eh, aan jullie hebben we veel... toe, ga maar weer naar binnen. Ga maar gauw... Wel lief samen spelen, hoor...

DOCHTERS *(in koor)*: Ja, pappa. Dag mamma, dag pappa!

MAGGY: De paashaas zal heus wel komen, hoor. Maken jullie je maar niet ongerust!

(Dochters af, en even later horen we ze flink ruzie maken, wat vervolgens weer langzaam verstomt.)

BURGEMEESTER: *(tegen publiek)* Ja, het zijn me een stel lellebellen... Lakei!

LAKEI *(op)*: Edelachtbare ...

BURGEMEESTER: Luister goed, Lakei. Ik heb een probleem en dat ga jij oplossen!

LAKEI: Ik, meneer de belachelijke... eh edelachtbare?

BURGEMEESTER: Ja, jij bent hier toch de lakei, ik toch niet?

LAKEI: Wat kan ik voor u betekenen, meneer de lachwekkende..., eh, edelachtbare?

ALDEGONDE *(bazig)* : Jij gaat de paashaas zoeken. Nu! Meteen! En kom snel weer terug!

LAKEI: Juist. De paashaas. Nou, meneer de burgemeester, mevrouw de burgemeester, met uw permissie, dat moet niet al te moeilijk zijn. Die paashaas zal zich hier wel ergens ophouden. Hij is vast al in de neighbourhood... Hoppa! Ik ben reeds weg! *(rent weg, komt een paar tellen later al weer terug)*

LAKEI: *(hijgend)* Meneer, mevrouw de burgemeester... Ik heb óveral gezocht, maar ik kan de paashaas helaas nérgens vinden!

ALDEGONDE: Maar... je bent nét pas weggegaan!

LAKEI: *(nog nahijgend)* Ja, maar ik kan very, very goed zoeken!

ALDEGONDE: Ja, en je kan ook very, very goed jokken! Dat zoeken van jou kan niet veel zijn geweest! Je gaat nóg een keer op pad. En nu écht! Je zorgt dat je de paashaas vindt, want anders gaan wij zoeken... *(burgemeester kijkt verbaasd naar de Aldegonde)* ...naar een nieuwe lakei...! *(lakei begrijpt zichtbaar de hint en vertrekt)*

BURGEMEESTER: Rustig, lieve, wind je nou niet te veel op, anders krijg je weer

pijn in je buik en dan.....

ALDEGONDE: Ja, ja, ik zal het doen. Maar ik ontplóf bijna...ik voel het al komen...
(houdt handen aan billen)

BURGEMEESTER: Rustig, rustig, neem anders een pilletje...

ALDEGONDE: Nee, het gaat al weer, Columbus, het gaat al weer.

BURGEMEESTER: Goed zo, Aldegonde...

ALDEGONDE: Zeg, Columbus, wat dacht je van een middagdutje?

BURGEMEESTER: Een uiltje knappen?

ALDEGONDE: Slapie doen...

BURGEMEESTER: 'n Tukkie...

ALDEGONDE: Eventjes wegzakken...

BURGEMEESTER: Lekker maffen... (ze slapen)

PAASHAAS (op, duidelijk zwaar geblesseerd, hij loopt heel moeilijk, maar heeft wél zijn mandje nog vol met eieren): Hallo, kinderen! Ja, ik ben er wel, hoor, maar ik, oooo!, ik heb een ongeluk gehad. Ik was op weg hier naartoe, en toen sprong ik heel hoog en toen viel ik, en dat deed heel erg pijn... Au! Au! Mijn hoofd, mijn armen en mijn benen...Gelukkig is er niets met de paaseieren gebeurd... Maar ja, ik kan zo toch niet naar het huis van de burgemeester gaan. Zo kan ik geen eitjes verstoppen... Ze zien me al aankomen... Nou, ik ga gauw naar het ziekenhuis, daar gaan ze me eerst maar eens helemaal beter maken... (Burgemeester en vrouw worden wakker) ...O jee, ik ga er als een haas vandoor... (af)

(Doek dicht en kort daarna weer open)

TWEEDE SCENE

(Burgemeester en Aldegonde zijn wakker, hij maakt een breiwerk, zij leest de krant...)

LAKEI (op): Goedendag, meneer de burgemeester, mevrouw de burgemeester, hier ben ik al weer! (trots) Nu heb ik écht overal de omgeving doorzocht!

BURGEMEESTER en ALDEGONDE: En?

LAKEI: Niets, niemand, ik heb helaas de paashaas niet kunnen vinden.

BURGEMEESTER (begint bijna te huilen): Potjandorie, wat moeten we nu dan toch... Het is vreselijk... Misschien is er wel wat gebeurd... (Hebby komt heimelijk op, en hoort vanuit het raam zichtbaar stiekem het volgend stukje over de advertentie en verdwijnt dan weer)

ALDEGONDE: Hou eens op met zeuren, Columbus! Ik heb een idee. We zetten een advertentie in de krant en daarin vragen we om een paashaas. Dan komt er vast wel iemand die de paashaas wil zijn.

BURGEMEESTER: Ja, maar er is toch maar één paashaas!

LAKEI: Ja, dat klopt als een brievenbus. Er is ook maar één Sinterklaas, er is één Kerstman, en er is maar één paashaas...

ALDEGONDE: Hou je er buiten, lakei!

BURGEMEESTER: Nou zeg, laat hem toch zijn mening geven...We kunnen trouwens wel wat hulp gebruiken. Wat moeten we nou? We hebben geen keus. Dan moeten we maar iemand nemen die goed voor paashaas kan spélen. (kijkt naar lakei, Aldegonde kijkt ook naar lakei)

ALDEGONDE: Hmm, lakei, is dat klusje niks voor jou?

LAKEI: Nee, nee, ik? Dddaartoe ben ik zonder meer niet in staat, dat kan ik eh niet, neenee, onmogelijk Alstublieft... Als ik die eitjes moet verstoppen, dan verdwaal ik gewoon in de tuin... Nee, dat lukt mij niet hoor...

BURGEMEESTER: Hmm, wat moeten we dan...?

ALDEGONDE: Ik weet het al. Laten we nou maar een advertentie in de krant

zetten!

BURGEMEESTER: Ja, dat is toch wel een goed idee...

ALDEGONDE: En wat zetten we erin?

LAKEI: (*droog*) Paashaas gezocht... Ten behoeve van vijf (*spottend*) schátten van burgemeesterskinderen gezocht één vrolijke paashaas met passende paasopleiding en goed kunnende omgaan met eieren...

ALDEGONDE: (*gillend*) Jaja, dat is goed! Zo doen we het!

BURGEMEESTER: Goed gedaan, lakei, hè, eindelijk heb je eens een goed idee... Schrijf het maar op, breng die advertentie naar de krant, en zorg dat-ie in de hele stad, overal, wordt verspreid.

LAKEI: Zal ik in het geheel voor u regelen, meneer! (*tegen zaal*) Volgens mij wordt dit niks, niemand kan de paashaas vervangen..., niemand wil dat doen... dat weet ik zeker...

ALDEGONDE: Wat sta je nou te kletsen in jezelf... Kom op! Snel naar de krant!

Opschieten! (*grijpt naar billen, kijkt er moeilijk bij*) O, ik moet... ik moet...

LAKEI: Hoppa! Ik ben al onderweg... (*rent af*)

BURGEMEESTER: Kom, ga maar even mee naar binnen (*af*)

ALDEGONDE: Ik ga gauw met je mee (*af*)

(*Dochters op*)

WILLY: Zo, ik wil éven wat buitenlucht, al dat binnenspelen...

HEBBY: Zusters, kom eens bij elkaar. Luister, ik heb ge-hoord wat pappa en mamma van plan zijn. Ze willen een ándere paashaas zoeken, via de krant, met een advertentie...

MOETY: Echt?

MAGGY: Heus waar?

SALLY: Maar..., met een andere paashaas kan het nooit zo leuk zijn als met de echte paashaas. Die kan de eieren zó goed verstoppert...

MOETY: Tja, wat moeten we nu? We moeten er in ieder geval voor zorgen dat er geen andere paashaas komt, en dat de echte weer snel terug is...

SALLY: Ik heb een idee!

ANDERE VIER: Oja...?

SALLY: Ja. Als wij nou gewoon allemaal zélf gaan solliciteren, een brief schrijven, waarin we zeggen dat we graag paashaas willen worden? We schrijven die brieven alsof ze van de dieren zelf hier uit Dierenstad komen. Willy, Moety, spelen jullie samen voor koe? Hebby, wil jij een schaap zijn? Als jij dan een kat bent, Maggy, dan speel ik voor muis... En als we dan opgeroepen worden en bij onze vader en moeder moeten komen, doen we gewoon héél erg slecht ons best! Dan kiezen ze ons niet. En dan is er niemand die de paashaas kan zijn. Haha! En dan móeten ze wel wachten op de echte!

HEBBY: Jottem!

WILLY: Maar als één van ons nou toch wél tot paashaas wordt gekozen...?

SALLY: Welnee joh, dat gebeurt toch niet... Let maar op... We zorgen gewoon dat ze ons allemaal écht niet willen hebben. Maar dan moeten wij wel onze best doen om een slechte indruk te maken...(*dochters af*)

DOEK

- - - - -

Einde eerste deel. Het gehele stuk is vrijblijvend opvraagbaar bij Makoenders, zie www.makoenders.nl.